

## JE STAAT NIET ALLEEN

Je werkt in een gevangenis onder de paraplu van een commissie voor gevangenis aalmoezeniers van de Protestants-Evangelische Eredienst. Bij de leden van deze commissie kun je terecht wanneer je tijdens je werk vragen tegenkomt waar je zelf geen antwoord op weet. En er is een cursus voor gevangenis aalmoezeniers van de Protestants-Evangelische Eredienst

## INTERESSE?

Neem contact op met:

[anna.vandeputte@just.fgov.be](mailto:anna.vandeputte@just.fgov.be) (coördinator gevangenis aalmoezeniers)

[be@nvandenakker.be](mailto:be@nvandenakker.be) (voorzitter commissie gevangenis aalmoezeniers)

[eef.van.der.linden@telenet.be](mailto:eef.van.der.linden@telenet.be) (secretarissen commissie gevangenis aalmoezeniers).

J.M.: MET HULP EN SUPPORT VAN DE AALMOEENIERS WEET IK DAT OOK GOD MIJ NIET HEEFT AFGeweZEN.

FRANK: DOOR JULLIE ALPHA CURSUS BEN IK EEN STUK WARMTE EN VEILIGHEID GAAN ERVAREN IN DEZE OMGEVING ZO GRIJS EN ZUUR.



**...IK ZAT IN DE GEVANGENIS  
EN U BENT BIJ MIJ GEWEEST  
(MAT 25:36)**



**AALMOEZENIER IN  
DE GEVANGENIS**

**(N)iets voor u?**

## WAAROM?

Mensen in de gevangenis zijn mensen zoals u en ik. Mensen die fouten gemaakt hebben, soms met ernstige gevolgen. Maar het blijven mensen die, net als u en ik, behoefte hebben aan aandacht, een luisterend oor, begrip en (Gods) liefde.

Ook de wetgever weet dat want elke gevangene heeft het recht om beroep te doen op geestelijke bijstand naar haar/zijn keuze. Daarom zijn er ook Protestants-Evangelische aalmoezeniers.

*D.G.: Door de gesprekken met de aalmoezenier en de Erediensten heb ik Christus leren kennen, en het heeft de weg gewezen naar een nieuw leven.*

## WAT IS JE TAAK?

De aalmoezenier is een vertrouwenspersoon binnen de muren van de gevangenis. Hij/zij luistert zonder vooroordeel en bemoedigt de gevangene. Hij/zij bemoedigt de persoon in zijn of haar geloof (zonder op te dringen). En is samen met de collega's verantwoordelijk voor een eredienst op regelmatige basis

## WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR MENSEN DIE:

- zich geroepen weten vanuit het Evangelie om binnen de muren te werken.
- meelevend lid zijn van een door ARPEE erkende kerk of gemeente.
- tenminste 4 uur per week beschikbaar zijn.
- Niet ouder zijn dan 72 jaar.
- Enige pastorale ervaring hebben en/of goed kunnen luisteren naar anderen.
- Kunnen instaan om een eredienst en/of bijbelstudiegroep te leiden.
- Bereid zijn om cursussen en studiedagen te volgen.
- In team kunnen werken.

Daarnaast moet je voldoen aan een aantal eisen wegens de overheid.

- Een blanco strafblad kunnen voorleggen
- Een getuigschrift of diploma voor kunnen leggen van een erkende scholing die gevolgd werd in de landstaal (geen certificaat).
- Minstens 5 jaar in België wonen
- Een goede gezondheid

