

Ecokerk kort

Ecokerk ontstond in 2005 in opdracht van de bisschoppenconferentie. Ecokerk werkt in een oecumenisch samenwerkingsverband met VPKB, de werkgroep KidS is vertegenwoordigd in de stuurgroep

Ecokerk is een deelwerking van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (NRV), een netwerk van Broederlijk Delen, Caritas International, Caritas Vlaanderen, Missio, ORBIT, Pax Christi Vlaanderen, Present Caritas Vrijwilligerswerk, Welzijnsschakels en Welzijnzorg.

Die link met het solidariteitswerk in Noord en Zuid is essentieel. Voor Ecokerk is ecologie niet 'los verkrijgbaar', maar staat altijd in relatie met de strijd tegen armoede en onrecht.

Sinds 2015 is de encycliek Laudato Si' het belangrijkste document voor ons werk. Die stelt dat de vraagstukken, verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede één geheel vormen. Een 'integrale ecologie' is de sleutel om ze aan te pakken

Ecokerk is actief op 3 assen:

- **Ecospiritualiteit:** het motiveren van een ecologische levensstijl en een ethiek van het genoeg, geïnspireerd door de Bijbelse en christelijke bronnen en de sociale leer van de Kerk
- **Ecopraktijk:** concrete tips voor een duurzame werking van bewegingen, groepen, organisaties, parochies en instellingen.
- **Ecobeleid: deelname aan het maatschappelijk debat en politieke actie.** Ecokerk steunt de politieke eisen van de lidorganisaties van het NRV en hun internationale netwerken. Ecokerk is ook lid van de Belgische Klimaatcoalitie en hun politieke werkgroep.

Contacteer ons:

- **Ecokerk in VPKB:** Greet Heslinga (greetheslinga@skynet.be)
- **Ecokerk nationaal:** Karel Malfliet (karel.malfliet@ecokerk.be)



MET EEN 7-SPRONG NAAR INTEGRALE ECOLOGIE

#IK7MEE

Laudato Si' Actieplatform
"Gerechtigheid moet deel uitmaken van het milieudebat, om zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme te horen."
(Laudato Si' 49)

www.ecokerk.be




Met een 7-sprong naar integrale ecologie

De slogan verwijst naar het Laudato Si' Actieplatform.

Dat werd in mei 2021 internationaal gelanceerd door paus Franciscus..

Op 7 jaar tijd volledig duurzaam worden

Alles is met elkaar verbonden. Omdat de vraagstukken, verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede één geheel vormen, moeten we ze samen aanpakken. Zo'n gezamenlijke aanpak, heeft een naam: 'integrale ecologie'.

De 7-sprong is een oproep om de hoognodige diepgaande veranderingen jaar na jaar daadwerkelijk te realiseren. Die periode van 7 jaar is sterk symbolisch geladen. Het verwijst naar het Bijbelse sabbatjaar, waar elke 7 jaar de aarde rust werd gegund. Het houdt de belofte in van bevrijding voor de planeet en voor al wat erop leeft.



Deel je eigen 7-sprong naar integrale ecologie

We nodigen gezinnen, groepen, organisaties, instellingen, parochies, bisdommen... uit om in te tekenen op zo'n 7 jaar durend veranderingsproces.

Deel je eigen 7-sprong (woord, beeld, filmpje...) op onze website en op sociale media. Vind alle verhalen verzameld bij **#ik7mee**.



Plant een Laudato Si'-boom

Maak je engagement voor de 7-sprong naar integrale ecologie symbolisch zichtbaar, en plant een fruit- of vruchtboom op een publiek toegankelijke plaats, waar de vruchten beschikbaar zijn voor iedereen.



Zorg dat ook onze politici durven springen

We hebben ook een daadkrachtig en gedurfd beleid nodig, dat volop de kaart trekt van sociale rechtvaardigheid, vrede en het beveiligen van onze gezamenlijke toekomst.

Teken de internationale petitie op healthyplanetandpeople.org

7 Laudato Si'-doelen



Een antwoord geven op de "schreeuw van de Aarde", door onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de natuur te beschermen en de ecosystemen te herstellen.



Een antwoord geven op de "schreeuw van de armen", door ongelijkheid en armoede te bestrijden, en te werken aan rechtvaardigheid, samen met kwetsbare gemeenschappen.



Een ecologische economie ontwikkelen, door te kiezen voor eerlijke handel, ethische consumptie, en investeringen in de productie van duurzame producten.



Een eenvoudige levensstijl ontwikkelen, door ons verbruik van materiaal en energie te verminderen, ons voedselpatroon aan te passen, het openbaar vervoer te gebruiken...



Een ecologische opvoeding, zowel in onze gezinnen als in scholen en universiteiten, de vorming in ons verenigingsleven en jeugdbewegingen...



Een ecospiritualiteit waarbij we in ons leven, en ook in onze liturgie, catechese, en vorming, de relatie met de aarde en de levende wezens herstellen, omdat alles deel is van Gods schepping.



Betrokkenheid van de gemeenschap en participatieve actie, zodat het een zaak wordt van ons allemaal, niet alleen wat we ter plekke doen, maar ook wat beslist wordt in ons land en in de wereld.



Vind alle info op www.ecokerk.be