

## **Voorbeden Kinderrechtenviering 8 april 2018**

### **Voorgelezen in verschillende stemmen dor jongeren en kinderen**

Lieve God, U bent bij ons, als het licht is, én als het donker wordt,  
als we blij zijn, én als we verdriet hebben,  
als we gezond zijn, én als we ziek zijn geworden,  
als we het goede doen, maar ook als we fouten maken.

Wij danken U daarvoor!

Heer, U bent bij ons. Leer ons bij elkaar te blijven,  
vrienden voor elkaar te zijn.

Lieve God, U danken wij voor alle fijne dingen,  
voor het licht van deze dag, voor de mensen die ons helpen,  
voor alles wat goed is en mooi.

Geef ons allemaal dat wij ook vandaag weer iets mogen zien of horen  
waar we blij mee zijn, of waar we anderen blij mee mogen maken.

Lieve God, omdat wij het zo goed hebben,  
bidden wij U voor alle kinderen die het niet zo goed hebben,  
op vele plaatsen wereldwijd:

En wij zeggen samen: Heer ontferm U over hen!

Wij bidden U voor alle kinderen, die bang zijn of verdriet hebben,  
zo veel kinderen wereldwijd, in oorlog in vluchtelingenkampen,  
of onderweg, op de vlucht voor oorlog, honger en armoede.

En wij zeggen samen: Heer ontferm U over hen!

Wij bidden U voor kinderen die ziek zijn of ongelukkig,  
Voor kinderen die geen ouders hebben of geen eigen huis.

En wij zeggen samen: Heer ontferm U over hen!

Wij bidden U voor al die kinderen op uw wereld, die honger lijden,  
en zo veel minder hebben dan wij.

En wij zeggen het samen: Heer ontferm U over hen!

Wij willen U danken voor die kinderen die zo sterk zijn  
dat ze hun kinderkracht laten horen, dat ze hun kracht laten zien.  
Dat er volwassenen zullen zijn die naar hen luisteren  
Dat hun stem gehoord wordt!

En wij zeggen het samen: Heer ontferm U over hen!

Wij bidden U ook voor alle grote mensen,  
dat ze zich niet te groot voelen om uw kinderen te zijn!

En wij zeggen samen: Heer ontferm U over ons!

Wij bidden U voor deze wereld die van U is.  
Dat grote en kleine mensen samen mogen werken,  
om haar als een tuin te hoeden en te dienen!

En wij zeggen samen: Heer ontferm U over ons!

Wij bidden U voor onszelf, als we ons blij mogen voelen omdat het goed gaat;  
Maar ook als we verdrietig zijn omdat er reden is tot verdriet.  
Dat er grote mensen zijn die naar ons luisteren.  
Dat er mensen zijn bij wie we ons hart kunnen luchten.  
Dat we gehoord worden, dat we altijd het gevoel mogen hebben dat er een plek is,  
waar we ons hart kunnen luchten.

Dat we altijd mogen weten dat U een God bent die van ons houdt,  
van iedereen even veel. Dat we bij U altijd terecht kunnen.  
Dat we dat mogen weten door Jezus, die ons heeft leren bidden.  
En we bidden het Hem hier na:

Onze Vader.....